

GODSDIENSTEN verschaffen ons:

Een wereldbeeld

Een mensbeeld

Een zelfbeeld

Een moraal:

Ethiek, morele regels, gedragscodes, bestraffing

Een psychologische handleiding

Hoe omgaan met behoefte aan leiding, zekerheid, structuur, hulp, steun

Een kapstok om op te leunen, die geloofwaardig is aangezien hij door een grote groep wordt gedragen

De ideale vader, oervader, de ideale moeder, oermoeder (God, Maria,...)

Behoeft zich te hechten aan een beschermende figuur in tijden van hoge nood.

Hoop, geloof

Hoop, geloof, verhalen, mythen, dromen

Een antwoord op de zin van het leven- diepgang -de waarom -vragen

Rituelen Overgangsmomenten: geboorte, overgang naar volwassene, huwelijk, overlijden

Gezamenlijke maaltijd

Seizoensritmes (winter, lente, oogst,..)

Dagelijkse, wekelijkse, maandelijke patronen

Groepsgevoel met het gevoel gedragen te worden

Solidariteit: hulp aan pechvogels

Een “antwoord” op het leven na de lichamelijke dood

Troost en Steun op momenten van eenzaamheid

God als “ geliefde”, onvoorwaardelijke liefde

Gesprekken met een begeleider/geestelijke

Hoe omgaan met het lijden, de lastige aspecten van het leven

Een verklaring voor het ontstaan wereld

Een erkenning van het bestaan van religieuze ervaringen, natuurervaringen, ervaringen van het sublieme, en mogelijk een leidraad om hiermee om te gaan. Een zeer goede gids is nodig (en helaas zeldzaam) om te waarschuwen voor (psychische) valkuilen.

De belofte van het bestaan van verlossing.

Een antwoord op het verlangen naar Verlichting, Nirvana.

Nadelen van godsdienst

1. Dogma's- paternalisme

2. Machtstructuren met misbruik:

Zodra er zich groepsvorming voordoet rond één of enkele wijze personen, ontstaat er binnen de kortste keren een organisatie, die verder en verder uitdeint, en waarbij een deel de onweerstaanbare drang krijgt om de macht te grijpen, te overheersen, onderdrukken,... agressie met financieel, emotioneel, seksueel misbruik.

3. Schuldbegrip uit het Christendom:

Schuld werkt verlamdend, het leidt niet tot oplossingen.

4. Kampen (wij zijn de besten...)

EXISTENTIELE VRAANGSTELLING

We kunnen de godsdienst /religies weggooien, afwijzen, haten.

De fundamentele behoeften blijven echter en vragen om antwoorden.

Iedereen kan zelf zoeken naar antwoorden. Een leidraad is ook handig .

Er zijn immers vele zoekenden.

Hoe moet het nu verder?

- 1. Dogma's vervangen door richtlijnen, adviezen, doelstellingen,..**
- 2. Zondegevoel vervangen door bewustzijn**
- 3. Strafwet en strafuitvoering als ultiem veiligheidsmechanisme**

