

HEDEENDAAGSE WORSTELINGEN

Tekortkomingen Katholieke kerk

- Te weinig oog voor hedendaagse wereld (visie seksualiteit, holebi's, enz)
- Men legt regels op die niet aansluiten op de leefwereld westerse mens: bv verplicht celibaat
- Machtsinstituut is ver verwijderd van origine: in discussie over seksueel misbruik heeft de Kerk partij gekozen voor het instituut met volledig miskennis misbruikte personen
- Schuldgevoelens die aangekweekt werden
- Zondecultuur in plaats van bewustzijn
- Practice what you preach? Leeft het Instituut de regels na van Jezus Christus?
Hoeveel steun is er verleend aan misdadige regimes?
Hoeveel steun/verdraagzaamheid is er geweest voor holebi's, gelijkwaardigheid man/vrouw
Hoe lang wil men vrouwen blijven weren? Hoeveel bestaansrecht hebben vrouwen voor de paus?

Behoefted hedendaagse mens aan zingeving:

Er is een (bewuste of onbewuste) behoefte aan zingeving

Nastreven materiële welvaart levert weinig innerlijke voldoening op.

Maatschappij is o.a. onder invloed commerciële media/facebook extreem oppervlakkig geworden.

Diepgang is taboe, en niet populair.

Extraverte mensen worden overgewaardeerd, en introverte personen zijn compleet "out".

Omdat de Katholieke Kerk zich halsstarrig vastklampt aan het verleden en weinig oplossingen biedt voor de hedendaagse mens zoeken mensen hulp/ondersteuning/ visie die aansluit op hun behoeften, en gaan naar boedhisme, zelfs islam, en new age .

Aansluiting is mogelijk als men terug naar de basis gaat, naar de essentie zonder nadelen van het Instituut ((dogmatische regels, zondecultuur, schuldgevoelens aankweken, dreigen met hel)

Richtlijnen voor hedendaags leven in de spirituele traditie, zonder nadruk op schuldgevoelens, zonde.

Geen moeten, maar mogen, met mildheid.

Behoefted aan begeleiding

Er is geen traditie in het christendom om mensen te begeleiden die een meer gevorderde ontwikkeling hebben/willen.

In het boedhisme zijn er leraar-leerling tradities, maar in het christendom is dit grotendeels vernietigd en is alles wat naar individualisering neigt (weg van 'one size fits all') of mystiek systematisch vernietigd, wegens bedreigend voor het machtsinstituut.

De hedendaagse mens die nadenkt slikt geen dogma's meer en blijft in de kou staan. Waar kan men terecht?

Het is toch belangrijk dat er binnen de joods/ christelijke traditie oplossingen aangereikt worden en mensen niet meer moeten vluchten naar andere tradities die niet de onze zijn.