

Mensbeeld

Is de mens van nature goed of kwaad? Is de mens een wolf voor de andere?

Leggen we ons neer bij ons lot? (Middeleeuwse standenmaatschappij, kastensysteem India, Inch Allah)

Zullen we” beloond “worden na dit leven?

Rekenen we op onszelf en onze naasten?

Rekenen we op de overheid (communisme, socialisme,..)

Verwachten we dat de ander (en) het voor ons gaat doen?

Leggen we ons lot in handen van een God, de ratio (verstand), de Wetenschap, de astrologie, de kaarten, de lotto, de beurs, goeroes, de mode, de hypes, ...?

Hoe overleven we in deze wereld (Coping)?

Hoe verdienen we onze kost?

Heiligt het doel de (welke) middelen?

Geloven we in “ de liefde”, de partner die al onze problemen gaat oplossen.

Gaat alles vanzelf, of worden inspanningen beloond?

Welke gedragsregels moeten we respecteren?

Wie ben ik?

Is een man gelijkwaardig aan een vrouw?

Wie zijn rolmodellen?

Hebben we een vrije wil?

Wat geeft ons hoop?

Hoe gaan we om met de ander, onze ouders, onze kinderen, onze partner, burens, vreemdelingen?

Er zijn veel ideologieën (communisme, socialisme, liberalisme, fundamentalisme, atheïsten, ..) waarin men “ gelooft”, en waarbij mensen zich in “ kampen” verenigen.